

Jettenaren van de Wereld

Engeland



Van jongs af aan is Heather Amison gepassioneerd door talen. Toen ze opgroeide in Noord-Engeland, in een dorpje ten noorden van Manchester, hoopte ze reeds om haar talent voor talen te kunnen ontwikkelen in haar dagelijkse leven. Dat het haar over de hele wereld zou brengen, had ze echter niet durven dromen.

Toen Heather Amison in de jaren '70 afstudeerde, had ze ook het Frans en Duits onder de knie. In Engeland, waar de wereldtaal Engels logischerwijze de voertaal is, waren er echter maar weinig jobs waarvoor een talenknobbel nodig was. Ze nam wat tijdelijke jobs aan, ze werkte zelfs even in een pub, in afwachting van die geknipte vacature. Nadat ze er reeds kort van proefde in Parijs, vond ze in Brussel een nieuwe job. Ze groeide al snel door van typiste naar secretaresse,

waarbij ze haar talenkennis ten volle kon benutten. De Engelse werkte ook even voor een advocatenbureau vooraleer terecht te komen bij een internationale firma.

Zuid-Amerikaans avontuur

In België was haar taalhonger nog niet gestild. Heather leerde er Spaans en Italiaans. Ze twijfelde dus niet toen ze de kans kreeg om voor dezelfde firma aan de slag te gaan in Mexico. Daar waar ze in België nog vooral optrok met andere Engelsen, leren en Denen, vormde Mexico een echte stap in het

onbekende, waar ze onafhankelijk en zelfstandig leerde zijn. Ze werd er ondergedompeld in een nieuwe cultuur, had er ook veel vriendschappen met de plaatselijke bevolking en leerde er zelfs haar Mexicaanse man kennen. Na 6 jaar Mexico verhuisde ze voor een tijdelijke job naar New York, waar ze een half jaar de kans had om The Big Apple en Amerika te ontdekken. Na dit kort intermezzo zette ze haar Zuid-Amerikaans avontuur verder in Peru, waar Lima haar nieuwe thuishaven werd. Het werd een bijzonder verrijkende ervaring. Er was een einde gekomen aan het bewind van Alan Garcia en de terreur van het Lichtend Pad en de bevolking snakte naar vrede en vrijheid. Haar langdurig verblijf in Zuid-Amerika ging veel dieper dan een toeristisch bezoek. Heather leerde de Zuid-Amerikanen kennen als een gastvrij volk en evolueerde zelf ook tot een ander, rijker persoon.

Terug naar 'huis'

De tijd was echter gekomen om naar 'huis' terug te keren. Niet Engeland, maar wel België beschouwde ze als haar nieuwe thuis. Het toeval bracht haar in Jette. Ze was op zoek naar een huis met een tuin voor haar dieren. Haar oog viel op een woning in Jette, in een wijk die haar uitermate beviel. 23 jaar later woont ze er nog steeds en is ze nog steeds bijzonder gelukkig in Jette. Ze is intussen volledig geïntegreerd, leerde er een nieuwe liefde kennen en neemt actief deel aan het socio-culturele leven. Ze is een vaste bezoeker van de concerten van Klasisiek in de Abdij of de lezingen van Antenne Interuniversitaire, maar ook aan de artistieke workshops in onze gemeente. Daar waar ze voorheen vooral tai chi en yoga beoefende, als balans voor de stress van haar werk, investeert ze nu steeds meer tijd in kunst. Zowel bij het seniorencentrum Viva Jette als bij de kunstlessen van het Centre Culturel leert ze nieuwe technieken om zo stilaan tot een eigen beeldtaal te komen. Het vormt een ontdekkingstocht die ze geduldig en nieuwsgierig onderneemt. Net zoals voor haar buitenlandse avonturen, is Heather ervan overtuigd dat de reis belangrijker is dan de bestemming.