

Jettenaren van de wereld

Burundi



Nog maar enkele keren deed deze rubriek van Jette Info het Afrikaanse continent aan, hoog tijd dus dat daar verandering in komt. En daaraan wil Viva-Carmen Ikorineza wel haar steentje bijdragen, want aan haar geboorteland Burundi heeft ze heel wat mooie herinneringen.

Samen met Rwanda is Burundi een van de twee kleinere landen die in Centraal-Afrika geprangd liggen tussen grote burens Congo en Tanzania. Viva-Carmen Ikorineza beleefde er tot haar 15^{de} naar eigen zeggen een zorgeloze jeugd tot ze met haar broer en moeder naar Europa verkaste. 'Eigenlijk was het de bedoeling dat we naar Noorwegen zouden emigreren', herinnert ze zich, 'maar ons bezoek aan een tante en een nonkel in België is uitgedraaid op een asielaanvraag met de Belgische nationaliteit als eindresultaat.' De status van politieke vluchteling kregen ze omwille van het etnische geweld dat vooral in de tweede helft van de jaren '90 hoog oplaaide. 'Die politieke instabiliteit is sindsdien eigenlijk nooit weg geweest', aldus deze Burundese, 'wat niet wegneemt dat alles daar niet alleen maar kommer en kwel is. Tussen de spanningen door gaat het leven er zijn gewone gang.'

Bruisend Burundi

En of er geleefd wordt in Burundi! 'Bu-

rundezzen vinden inderdaad altijd wel een reden om te vieren, lacht Viva-Carmen Ikorineza. 'Daar komt nog bij dat iedereen er zowat iedereen kent, zodat de feestjes er mekaar in snel tempo opvolgen. Op ons huwelijk bijvoorbeeld waren niet minder dan 600 gasten!' Over dat huwelijk en meer bepaald de weg daar naartoe valt trouwens ook een en ander te vertellen. Als uitgeweken Burundese leerde deze Belgische haar latere echtgenoot namelijk kennen op een van de weinige bezoeken aan het geboorteland. 'Ik heb Floris leren kennen in 2012 via een nicht van mij. Hij leefde en werkte in Burundi, terwijl ik er gewoon op bezoek was. Na mijn terugkomst in België hielden we contact en na verloop van tijd groeide dat uit tot een lange-afstandsrelatie. We zagen elkaar vooral tijdens gezamenlijke vakanties.' In 2017 trouwde het stel en ruidde Floris Gasogo Burundi definitief in voor Jette. Een jaar later werd hun dochttertje Azra geboren. Begin dit jaar kreeg ze er kleine broer bij, Yoni.

Andere gewoonten

Hoeft het gezegd dat Viva-Carmen Ikori-

neza wel enige aanpassingsproblemen heeft gekend toen ze in 2001 als adolescente voet op Belgische bodem zette. 'Mijn moeder deed er alles aan om te verhinderen dat mijn broer en ik ons zouden opsluiten. Ze schreef ons in voor allerhande activiteiten zodat we in contact kwamen met leeftijdsgenoten. Gelukkig spraken we allebei vloeiend Frans (Frans is, naast Kirundi, een officiële taal in Burundi, n.v.d.r.) zodat we vlug vrienden maakten.'



Mijn moeder schreef ons in voor allerhande activiteiten zodat we snel in contact kwamen met leeftijdsgenoten en vriendjes maakten.

Ook aan bepaalde gewoonten moest ze als 15-jarige wennen, of aan het ontbreken van gewoonten die ze tot dan toe als vanzelfsprekend was gaan beschouwen... 'Zo moesten we van de ene op de andere dag na het eten zelf de tafel afruimen. In veel Burundese gezinnen is dat het werk van een bediende die dat voor hen doet, en dat geldt heus niet alleen voor de hogere klasse', klinkt het met enige schroom. 'Hier in België moest ik ineens zelf mijn boekentas dragen op weg naar school', voegt ze er met een kwinkslag aan toe.

Relaxte levensstijl

Als er een cliché is over Afrikanen dat we voor eens en voor altijd willen bevestigd of ontkracht zien, dan is het wel dat van hun veel relaxtere levensstijl. En volgens Viva-Carmen Ikorineza zit er wel degelijk een vorm van waarheid in. 'Toch zijn er lokale verschillen', vind onze ervaringsdeskundige. 'Zo zijn Burundezzen bijvoorbeeld veel stipter dan pakweg Congolezen, maar vergeleken met Europeanen ligt ons stressniveau uiteraard wel een pak lager', lacht ze.

Op de vraag of ze zichzelf en haar gezin ooit ziet terugkeren naar haar Afrikaanse roots antwoordt ze resoluut: 'Nee, veel van onze familieleden en vrienden zijn trouwens zelf uitgeweken naar Europa of Noord-Amerika. Alleen de mama van Floris woont er nog, maar die komt vaak op bezoek zodat we daar eigenlijk niet zoveel meer te zoeken hebben...